

NYHAMNSBLADET

NYHAMNS BYFÖRENINGENS MAGASIN UTKOMMER TVÅ GÅNGER PER ÅR TILL ALLA HUSHÅLL OCH NÄRINGSIDKARE I NYHAMN MED OMNEJD



Nyhamnssystrarna Christina, Gittan och Inger.

Foto: Anne Avén

De delar med sig av sina barndomsminnen

Nyhamn var på många sätt annorlunda på 40- och 50-talen jämfört med idag. På sidorna 10-13 berättar tre nyhamnssystrar om hur det var att då växa upp här.



LENA CRONSTRÖM

sidan 4-5



TRULS HÖGAR

sidan 14-15

Bästa läsare,

Välkomna att läsa ett nytt nummer av Nyhamnsbladet! Det nummer du nu håller i handen är den sjuttonde årgången. Vi är ganska stolta över att det har varit möjligt att med endast ideella insatser hålla igång skrivandet och idéflödet.

DET ÄR FÖRSTÅS en hel del arbete men alla positiva kommentarer från folk som läst "Bladet" gör att man får nya krafter. Så vi fortsätter på den inslagna vägen så länge vi kan.

NÅGOT VI OCKSÅ gjort med ideella insatser är att fortsätta röja på heden i naturreservatet i enlighet med vårt avtal med Länsstyrelsen. Idag, den 1 november, när jag tog en promenad så styrde jag kosan söderut till heden (numera sandöknen) i Strandbaden. Då kände jag mig väldigt nöjd med att vi i Nyhamn lyckats förhindra den skövling av marken som skett där.

MEN DET BYGGER som sagt på ideella krafter och jag hoppas att vi i Nyhamn fortsatt är beredda att dra vårt strå till stacken när byföreningen bjuder in till nya tag.

NU HOPPAS JAG att alla får en dräglig vinter och att vi möts till våren, eller kanske innan dess.

God Jul
&
Gott Nytt År!

Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns Byförening



Foto: Lars Ehrsson



Första julbordet för Leif på Läget

Vi nyhamnsbor är både glada och stolta över att ha en byakrog. I våras fick Läget ny ägare då krögarprofilen Leif Franzén tog över rulljansen.

NÄR CHRISTER PAULSON öppnade Läget 2021 var det ett allmänt samtalsämne. Äntligen hade vi fått en mötesplats, ett ställe där vi kunde sitta ner och prata och umgås.

MEN HUR HAR det gått? Kommer nyhamnsborna hit? Nja, Leif hade nog hoppats på något fler gäster nu efter utesäsongen. Här är öppet sex dagar i veckan för luncher, helgmenyer, afterwork, söndagspizza etc. Det finns också möjlighet att beställa för avhämtning.

LEIF ÄR GLAD att cateringverksamheten med smörgåstårter och festmenyer till minnesstunder, 80-årskalas och andra tillställningar håller rörelsen igång.



Leif Franzén välkomnar alla nyhamnsbor till Läget – på en bit mat eller bara ett glas vin eller en lokalproducerad öl. Foto: Anne Avén

I DECEMBER SERVERAS ett litet fint julbord varje helg till och med julafton. Boka tid för sittning. Leif med personal önskar en God Jul!

www.lagetbyakrog.se

Anne Avén

På byavandring med kommunens folk

Höganäs kommun har som ambition att med några års mellanrum komma ut och träffa kommunens byföreningar på plats. Då gör man en så kallad byavandring.

DEN 12 MAJ var det dags för Nyhamn att ta emot kommunens folk som representerades av sju personer (Schölander, Ingvarson och fem tjänstemän). Inte illa att man skickade hit både ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Nyhamns byförening representerades av undertecknad (ordförande) och Sverker Ingvarson (kassör).

VI MÖTTES PÅ hamnen och gick sedan söderut till badbryggan, upp till ICA Skeppet och idrottsplatsen, vidare längs 111:an förbi macken och Läget och via Skonarevägen och Klätterskogen tillbaka till hamnen.

UNDER PROMENADEN PEKADE vi på olika saker där vi skulle vilja se förbättringar/förändringar som t.ex. bättre belysning vid övergångsställena, farthinder på Brovägen, träd vid Brovägen och cykelställ vid naturreservatet för att bara nämna något.



Korsningen mellan cykelstigen och Peter Lundhs allé har markerats med linjer som manar till försiktighet från alla håll.

VI UPPLEVDE ATT man verkligen lyssnade på våra synpunkter och kommunens sekreterare noterade flitigt. Efter tre och en halv månad fick vi så ett protokoll som i stort speglade vad vi pratat om. Återstår nu att se om något kommer att hända inom rimlig tid.

VI SKALL KANSKE inte ha alltför stora förhoppningar – den "Ortsanalys" vi gjorde tillsammans med kommunen 2012 (!) har i princip inte resulterat i någonting alls hittills.

Axel Bergenfelt

KOM OCH FIRA JUL MED OSS!
I OXHALLEN HELSINGBORG FR.O.M. 23 NOV
BOKNING OCH INFORMATION: HOLYXMAS.SE

Holy Smoke
BBQ

GOMA

Gallery of Modern Art



glasskulpturer Shahla Friberg

GALLERIET FÖR SAMTIDSKONST

Bruksgratan 7, Höganäs

Öppet: onsdag-söndag 12-16

Välkomna/Inger Friberg och Lars Okner

Följ oss gärna på vårt instagram.com/goma_sweden

Lena Cronströms färgstarka värld



Foto: Magnus Hellstrand

Lena Cronström säger att hon har fått två liv – ett som yrkesarbetande lärare och ett som konstnär. Det första livet har hon lämnat bakom sig nu. Här i Nyhamn bor och verkar hon idag som konstnär.

INTRESSET FÖR KONST vaknade tidigt hos Lena. Hon uppmuntrades hemifrån och intresset höll i sig. Hon ville bli konstnär och efter skolan sökte hon och kom in på Konstfack. Men utbildningen där blev en besvikelse. – Det var 60-tal, alla stod på barrikaderna! Det var en sådan röra, ingen skulle undervisa och konsten skulle vara politisk. Det passade inte mig, säger Lena.

EFTER ETT HALVÅR flyttade hon till Lund och utbildade sig i biologi och kemi – ämnen som alltid intresserat henne. Under 30 år undervisade hon i naturvetenskapliga ämnen på gymnasieskolor i Helsingborg. Hon bildade också familj och det blev sällan tid över till att måla under dessa år.

DET ANDRA LIVET började när Lenas man gick i avtalspension vid millennieskiftet. Han erbjöd sig då att sköta marktjänsten om hon ville måla på heltid. Nu fick Lena möjlighet att måla kontinuerligt utan att bli störd, åka på kurser, träffa sina mentorer och delta på utställningar.

HUR KUNGLIGA VETENSKAPSAKADEMIEN och Nobelstiftelsen fick upp ögonen för Lenas konst vet hon inte. Men pristagarna i kemi 2011, i fysik 2012 och i ekonomi 2013 har Lenas färgstarka bilder i sina nobelprisdiplom. Om detta hedersuppdrag har Lena mycket att berätta och de föreläsningar hon håller i ämnet är mycket uppskattade.

LENA VÄXLAR MELLAN akvarell, akryl och olja och experimenterar gärna med olika tekniker och verktyg. Hennes signum är färg, starka färger och kontraster. Det går också igen när hon skapar i glas och målar på sidan.

NÄR LENA PÅBÖRJAR ett verk har hon oftast motivet klart för sig. Inspirationen får hon från vardagen och från naturen. Bilderna är inte tyngda av små detaljer. De halv-abstrakta motiven visar vägen men lämnar utrymme åt betraktarens fantasi. Man tittar gärna länge!



”En målning är en hemlighet om en hemlighet, ju mer du ser – desto mindre får du veta...”

ATT SMÄLTA SAMMAN obläst glas vid hög temperatur kallas glasfusing, en teknik som användes redan 2000 år före Kristus. Lena kombinerar glaset med metall och olika kemiska föreningar och skapar unika smycken och konstföremål.

”Konst skall stanna, ge ett avtryck, en känsla.”



Lena i arbete med glas.
Foto: Örjan Cronström



De små glashängena skiftar i olika färger, och det är svårt att välja bara ett av dem!



”Ett konstverk tolkas genom den erfarenhet varje människa bär inom sig.”

DE VACKRA SIDENSCARFARNA målar hon i akvarellteknik. Textilfärgen fixeras i en ångkokare och scarfarna tål sedan att tvättas. Till sist fällas scarfarna för hand, och ibland får Lena hjälp med det av Karmelitnunnorna i Glumslöv.



SEDAN 2013 HAR Lena deltagit i Konstrundan och då bjudit in till Galleri Arild. Hon är också en del av Föreningen Kullakonstnärer. På Lenas hemsida www.cronstrom.net finns mycket mer att se och läsa.

I NYHAMNSBLADET nummer 3/2011 finns en artikel om Lenas arbete med nobelprisdiplomen. Se vårt pdf-arkiv på www.nyhamnslage.nu.

Anne Avén



VÄLKOMMEN PÅ ADVENTSMINGEL!

VERKSTAN PÅ SVEN BONAS VÄG 12 I NYHAMNSLÄGE
ÄR ÖPPEN 8/12 OCH 9/12 KL 15-18.

Min handgjorda keramik blir en fin gåva till nära och kära eller varför inte till dig själv? Det bjuds på glögg, tilltugg och värmande brasa. Öppet även enligt ök, 070-334 51 20 och när "öppet"-skylten är uppe.



Angelika Bergman • Sven Bonasväg 12, Nyhamnsläge
070-334 51 20 • info@angelikabergman.se
angelikabergman.se • @angelikasdesign



Gaddis (egentligen "Gaddebådebådarna") en blåsig dag.

Foto: Axel Bergenfelt.

Grundforskning utanför Nyhamn

Att med båt ta sig fram i farvattnen utanför Nyhamn kan vara ett vanskligt äventyr om man inte är uppmärksam. I generationer har nyhamnsbor med båt lärt sig navigera mellan de förädiska rev och stenar som döljer sig under ytan. Här följer tips och råd för den som vågar utmana ödet!

EN STILLA DAG i september tuffar vi ut i min gamla snipa för att utforska grunden i farvattnen utanför Nyhamn. Nyligen har det stormat här och då ser man inifrån land att det bryter och skummar på ett flertal ställen längs kusten. Det är många som inte vet vad som döljer sig strax under ytan men det ska vi ta reda på nu.

VI FAR UT ifrån hamnen och vänder strax nästan rakt sydost ut. När man ser Mölle just utanför fyren på hamnen kan man sikta strax utanför badbryggan men inte för nära stranden, då går man innanför Lundså båe. Det är ett grundområde som ligger nordväst om badbryggans yttre del och som sträcker sig 50-75 meter rakt västerut. Vid normalvatten är djupet 50-75 cm men det är gott om sten i området. Bäst att hålla undan!

TITTAR MAN FRÅN bryggan och ut mot det stora gulsvarta sjömärket en bra bit ut (Skårsbådepricken) så har man ett omfattande grundområde strax söder om denna linje. Där ligger Skårsbådan som består av stenar strax utanför Stora skär (Ören) plus Norre båe, Skårsbådan och Norrskårsbådan. Där har många båtar gått på grund genom åren och det sker fortfarande då och då trots alla moderna navigationshjälp-

medel. Från Nyhamn kan man gå innanför det hela i en ränna med ca 2,5 meters djup men då gäller det att känna till majden - det vill säga de enslinjer man nog måste hålla sig till för att inte gå på grund.

OM VI SEN går norrut in mot Nyhamn igen kommer vi till området kring Bäestenen rakt väster om hamnen. Bäestenen är en stor bumling som ligger ca 50 cm under vattenytan och är en lömsk rackare. Den ligger i kanten av ett grundområde med många stora stenar som sträcker sig nordväst ut ända mot Gaddis. En av dessa bumlingar kallas Wessmans sten då Mikael Wessman, som känner dessa farvatten utan och innan, kom seglandes där han alltid seglat och plötsligt gick hårt på. Det blev tvärstopp och Mikael störtade rakt ner i kajutan från sin plats vid rorkulten, lyckligtvis utan några nämnvärda skador.

NORDVÄST DÄROM LIGGER alltså det fruktade Gaddis (egentligen "Gaddebådebådarna") ett långsträckt grundområde i västnordvästlig riktning. Där är det grunt och vid storm ser man att det bryter och skummar. En grön prick markerar dess östra gräns. När man gått så långt längs kusten att man ser den södraste vägen i Lerhamn (Domarringsvägen) i dess förlängning är man klar från Gaddis och kan gå rakt ut om man så vill.

STRAX SYDOST OM Gaddis och på sandbotten utanför Svarta hallar finns också ett grund men det är ganska nära land och kan lätt undvikas. Längs sanden tillbaka mot hamnen finns mycket sten längs kusten, det mesta i tångbältet närmast stranden och en bit ut - med ett undantag; utanför Rolfs hus (där Brovägen möter Per Cronbergs väg) ligger en sten på sanden på ca 1,2 m djup. Lätt att missa om man tror att så länge det är sandbotten så är det bara fritt fram.

INSEGLINGEN TILL LERHAMN är en annan historia men se upp för Hanna båe och de två inseglingslinjerna för att klara infarten till hamnen där. (Hanna var hushållerska åt inspektorn på Krapperup men det är oklart varför grundet uppkallats efter henne. Enligt nyligen erhållna uppgifter kallades grundet så redan på 1700-talet så det kanske inte var Hanna på Krapperup grundet uppkallats efter men kanske hade hon en tidig företrädare, vem vet).

KANSKE ATT SJÖKORTET här nedan kan vara till någon hjälp vid segling i farvattnen utanför Nyhamn, men notera att en del av kommentarerna kräver god kännedom om Nyhamn och dess olika landmärken.

Axel Bergenfelt

(som vistats i farvattnen utanför Nyhamn i drygt 60 år)



- 1 Insegling syd, skärsrännan (djupgående max 1.4m):**
Yttre begränsning: Fyren på postmästarn.
Inre begränsning: Stoltz södra gavel på statarlängans västra gavel.
Vid djupgående > 1.5m, konsultera lokalbefolkning med minst 20 års erfarenhet.
 - 2 Insegling sydväst (djupgående 1.80m):**
Västpricken Skårsbåe, styrbord-, babordsmärke.
 - 3 Insegling Lerhamn "Södra löpet":**
Grön markerad lyktstolpe ens norra taknock på Julias gula hus.
 - 4 Insegling Lerhamn "Nordvästra löpet":**
Bygatan öppen (fri från Hanna båe)
Håll något nord (max djup 1.1m) Anlöp ej vid vidstyrkan >10m/s.
 - 5 Inre båe eller lille båe:**
Området stenfyllt. Bäestenen på 0.5.
Läge: fyren på Elsas norra kupe fönster, möllan på Stolts skorsten.
 - 6 Utmärkt insegling påverkas av årlig sanddrift.**
 - 7 Insegling nordväst:**
Följ utmärkt farled, max djupgående 1.80m.
 - 8 Gadde båe:**
Stenfyllt område, 0.3 m.
- ! Lundså båe och Bäe stenen tidvis utmärkta med fiske kobbe.
 - ! Vid insegling till Nyhamn med vindstyrkor > 10m/s bör alternativ hamn övervägas.
 - ! All insegling till Nyhamn bör stor varsamhet iakttagas då sjökortet innehåller stora toleranser.
 - ! Område med osäkert djup, stora stenar.

* Båe (svenska: både) betyder skär, undervattensklippa.

Sjökortet är skapat av nyhamnsborna Hans Grönvall och Bengt Dahlgren.

ALLA SKA HA RÅD MED ETT KRÅNGELFRITT BILLIV

Vi vill att fler ska upptäcka Suzuki, och Sveriges enklaste bilägande. Passa på när vi har flera supererbjudanden på några populära modeller som finns i lager för omgående leverans. Välkommen till det krångelfria billivet!



TH BILGRUPPEN

Mörsaregatan 10, Helsingborg, Tel: 042-16 50 50
Försäljning: mån-tors 9-18, fre 9-17, lör 11-14
Verkstad: mån-fre 8-17

PP Sverige, Port Payé

Avs: Louwman Sverige AB, Vretenvägen 10, 171 54 Solna
Adresskälla: Transportstyrelsen, Trafikregistret, 701 88 Örebro



Bränsleförbr. bl. körning WLTP: 4,5-5,9 l/100 km. CO₂: 102-132 g/km. 3 års nybilgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. 5 års / 10.000 mil hybridgaranti. *Villkor privatleasing: avtalstid 12, 24 eller 36 mån, 1.000 mil per år, ev. övermil och onormalt slitage debiteras, service ingår, rörlig ränta. Uppläggningsavgift 695:-, samt 60:- för avavgift och e-faktura eller 39:- för autogiro tillkommer. Betalskydd i 3 mån. ingår utan kostnad. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2023.

PRAKTIKERTJÄNST KULLABYGDENS TANDVÅRD

Ny regi - samma anda!

Här bedriver vi tandvård för hela familjen!

Allmän- och akuttandvård
Tandhygienistbehandlingar
Implantatbehandlingar och kirurgi
Kronor, broar och proteser
Osynliga tandställningar
Digitala avtryck
Tandblekning
Snarkskenor, bettskenor

Välkomna till oss!



Krappervägen 115, Nyhamnsläge • 042 - 344 803 • www.ptj.se/kullabyggdenstandvard



Iskalla boktips för mysig högläsning

Nyhamns bibliotekarie, Jens Mattsson, är en fantastisk tillgång. Hans kunskap och passion för att främja läsning bland barn och ungdomar är något vi alla kan dra nytta av. När vi bad Jens om boktips slog han genast ett slag för högläsningen.

HÖGLÄSNING ÄR NÅGOT alla uppskattar, det visar inte minst succén med strömmande ljudböcker som Storytel och Bookbeat. Högläsning för barn är dessutom en vital del i att skapa framtidens läsare. Genom just högläsningen får de ta del av nya ord och uttryck som de sedan kan förstå och använda när de ska läsa själva.

AKTUELL FORSKNING GÖR gällande att en 17-åring som inte blivit högläst för har ett ordförråd på 17.000 ord, medan någon som regelbundet fått del av det istället har ett ordförråd på 50.000. Det är en avsevärd skillnad. Plus att det är en himla mysig och skärmfri sak att göra tillsammans, speciellt om det är rusligt väder utanför. Det viktigaste är att hitta något som barnen vill lyssna på.

SAKER SOM BRUKAR känneteckna bra högläsningböcker:

- Rak kronologi, vi börjar på A och jobbar oss fram till Ö, inget hoppande fram och tillbaka.
- Litet persongalleri, det är enkelt att hålla reda på vem som är vem.
- Korta kapitel, då känns det som att vi kommer någonstans i berättelsen.
- Spännande, vi ska vilja fortsätta lyssna nästa gång med. (Det finns en anledning till att så många klassiker egentligen är ren underhållningslitteratur.)

För de yngre:

Ishavspirater – av Frida Nilsson

Följ den oerhört spännande berättelsen om Siri vars lillasyster Miki blivit kidnappad av den fruktade piraten Vithuvud. Ingen vågar hjälpa henne så hon ger sig ensam ut i en roddbåt på ett kallt och farligt ishav för att finna piratens hemliga ö och befria Miki. Ursprungligen en radiojulkalender omarbetad till bok. Detta är en riktig högläsningsspärla från början till slut, av den mångfaldigt Augustusprisonominerade Frida Nilsson.

För mellanstadiet:

Nattkorpén – av Johan Rundberg

Det här är Bellman noir för mellanstadiet. Precis som i 1793 av Natt och Dag är det lika delar äckligt och historiskt trovärdigt men framförallt sjukt spännande. Miki bor och arbetar på ett barnhem i 1700-talets Stockholm. En iskall vinternatt lämnas ett spädbarn vid porten, inget ovanligt alls. Föreståndarinnan säger att "vi får väl se om barnet överlever natten" och Mika får ta hand om det. Då upptäcker hon att någon gömt ett smycke på bebisen. Snart är Mika indragen i farliga mysterier och sammanhang hon aldrig hade kunnat tro innan, och med fara för sitt eget liv.

För högstadiet:

Kyla – av Therese Henriksson

Tre syskon i högstadie- och gymnasieåldern är ensamma hemma i lilla Aleå i Norrland i två vinterveckor, medan deras föräldrar firar försenad bröllopsresa utomlands. Det är najs, tills den dag strömmen går och det är minus 30 grader utomhus. Det är inget avbrott utan en del av ett större sabotage och plötsligt står de där ensamma, omgivna av ett samhälle som faller sönder. Hur ska de klara sig i en värld av kyla och mörker? Oavbrutet spännande får det en att verkligen värdesätta en brasa i kaminen.

Jens Mattsson
Bibliotekarie på Nyhamns bibliotek

Tre systrar tar oss med till Nyhamn i mitten av förra seklet

Nyhamnsbladet har träffat Inger, Christina och Gittan – tre systrar som föddes och växte upp i Nyhamn under 1940-talet. Med stor entusiasm delar de frikostigt med sig av minnen och bilder från en by som då såg annorlunda ut än vad den gör idag.

IDAG SKULLE VI kallat dem "aktörer", alla de småföretagare som fanns i Nyhamn när syskonen Larsson växte upp på Rorsmansvägen 8, några tiotal meter från stranden. För trots att byn då endast hade bebyggelse på västra sidan om Krapperupsvägen fanns det gott om verksamheter, tillgängliga för bybor och andra.

HÄR FANNS EN mjölkaffär, ett bageri, tre speceriaffärer, som livsmedelsaffärerna då kallades, en manufakturaffär som bland annat sålde hemstickat, en skomakare, ett sadelmakeri, ett måleri, ett båtbyggeri och ett snickeri kallat Timmerladan.

DET FANNS OCKSÅ tre handelsträdgårdar, två byggmästare, en cykelaffär, en taxistation med en (1) bil, en bensinmack och en bryggare med drickabil.

POSTKONTORET LÅG I stationshuset, som – trots protester – revs 1986. Senare flyttade posten till Eleshultsvägen till det hus som Renfast nu huserar i och där det också fanns en bank. På samma hörna låg under en period också en kiosk. Allt detta efter att systrarna blivit vuxna, men än idag kallas busshållplatsen vid denna korsning för Nyhamnsläge centrum.

BEFOLKNINGEN VAR ALLTSÅ betydligt mindre när syst-rarna växte upp än vad den blev under senare delen av 1900-talet och med det följde att byn inte alls var lika barnrik som den är idag. De barn som fanns fick till stor del sköta sig själva på fritiden. För det mesta var de utomhus och lekte.

– Vi hoppade hage, spelade kula och ritade hus på grusvägarna.

OCH GRUSVÄGAR FANNS det gott om. Endast en väg i Nyhamn var asfalterad vid denna tid och det var Brovägen. Motortrafik var sällsynt, så barnen kunde oftast leka helt ostörda.

MED FANTASINS FÖRMÅGA skapade de egna mynt med "kladdedynga", som de kallade lerblandningen, när de lekte affär i gropkanterna.

– Vi hade inga egna pengar. Veckopeng existerade inte hos oss, men det behövdes inte för det fanns inget för oss att köpa i byn.

NÄR SYSTRANA BLEV äldre plockade de, liksom många andra av byns barn, potatis, jordgubbar eller rensade betor under sommarlovens förmiddagar.

– En vecka på hösten hade vi "potatislov". Då plockade vi potatis på Krapperup. Det var uppskattat för då fick vi samma betalning som de vuxna. Pengar som vi kunde spara tills vi kom till Helsingborg och kunde handla något vi behövde.

DET SOCIALA LIVET såg annorlunda ut då med täta kalas hos släkt och vänner och med flera julakalas. Och eftersom det inte fanns så många bilar blev vägarna mötesplatser för oplanerade möten.

När folk hade varit och handlat eller var ute och promenaderade stannade man för att prata med varandra.

DET STORA SKIFTET kom – här liksom på så många andra ställen – med teven.

– Nu är det ett helt annat umgängesliv, men våra sillakvällar i hamnen har blivit trevliga. Då lever byn upp och man känner gemenskap.



Systrarna Larsson – Inger 8 år, Christina 7 år och Gittan 5 år. – Här kan vi ha varit på väg till söndagsskolan, arrangerad av Missionsförbundet. Lokalen låg på Stelegången i ett hus som nu är rivet och ersatt med ett nybygge.

Systrarna berättar:

VI VÄXTE UPP på Rorsmansvägen 8. En släkting, Elin Paulsdotter, fick tomten Bräcke 2 på tre kappland 1863. Tillsammans med sin man byggde hon det första huset på tomten, ett trähus som strök med i den stora branden i Nyhamn 1895. Ett nytt hus byggdes, denna gång av sten. (I Nyhamnsbladet 2021:1 finns det mer att läsa om branden).

På tomten finns även en stuga, kallad Lilla huset. Vår morfar bodde där, han hade tidigt blivit änkling.

VÅR MORFAR VAR en av dem som såg till att elektriciteten kom till Nyhamn. Varje kväll gick han upp till transformatorstationen, som låg mitt emot nuvarande Nyhamnsskolan, för att se att allt var i ordning och för att släcka gatubelysningen.

ALLA VI SYSKON arbetade som telegramutbärare, vi delade på sysslorna. Området som vi bar ut telegram i var Nyhamn, Strandbaden, Lerhamn och Skättekärr.

VINTERTID DELADES telegrammen ut tre gånger om dagen. Klockan 16, klockan 18 och klockan 19.30. Sommartid skulle man förhöra sig varannan timme för att få reda på om det fanns något att bära ut.

EFTERSOM DET VAR en sjömansbygd kom många telegram från sjön och också många till dem som hade födelsedag. Och så var julen högsäsong.



Rorsmansvägen 8 vid 1900-talets början. Tomten har stannat i släkten och idag är det Inger och hennes man Bo som bor där.



Telefon- och telegrafstationen fanns i det här huset på Krapperupsvägen 111. Nytagen bild: Anne Avén



Med sparkstötting på havsisen



Ännu en sträng vinter i Nyhamn.

PÅ 1940-TALET var det riktiga vintrar med mycket snö. Då lekte vi mest utomhus. Åkte kälke och skidor. På Sänkan, en damm på Fäladen, åkte vi skridskor och jumpade på isflaken.

NÄR DET VAR riktigt kallt höll vi oss inomhus och lyssnade på radion, gärna på Karusellen. Det var ett program för hela familjen som direktsändes från Stockholm och som var mycket populärt inte bara i vår familj.

Fortsättning på nästa uppslag →

Set ut

Frisör
ULRIKA SANDIN
042 34 45 56
Eleshultsvägen 33, Nyhamnsläge

"Kullaberg som ligger där tyst, mäktig och vackert självklar - finns som grund när jag smider armband och ring KULLABERG."



Armband "Kullaberg"
Sterling Silver 925



showroom i Salthallarna, Höganäs
webbutik: grundsilverochform.se
instagram: grundsilverochform

GRUND SILVER & FORM
by Kiki Brännström



Kontorshuset
i Nyhamn

LEDIGT RUM!

Det lilla och
charmiga
kontorshotellet
vid hamnen

Kontakt: Hans Grönwall
Tel 0703-24 91 80
hpygronwall@gmail.com

...fortsättning från förra uppslaget.

Då liksom nu var det bad, hamnen och stranden som inbjöd till aktiviteter under sommarmånaderna i Nyhamn. Systrarna berättar:

NÄR VI VÄXTE UPP började allt fler badgäster – som vi kallade dem – söka sig hit. De kom främst från Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kände igen badgästerna på att de hade fina kläder.

NÅGRA AV DEM köpte hus som nyhamnare haft som permanenta bostäder för att använda dem som sommarstugor. Andra hyrde hela eller delar av de bofastas hus. Vi hyrde också ut vårt hus om somrarna och bodde själva i källaren. Det var vanligt att nyhamnarna gjorde så.

BADGÄSTERNA ÅT SINA måltider på Pensionat Strandhem. På stranden fanns badhytter. Där förvarade badgästerna inte bara sina badkläder utan också luftmadrasser och badringar, som vi nyhamnare ibland fick låna.

VI GICK ALLA på simskola, men någon badbrygga fanns inte. Den kom först 2001. Simskolan leddes av Elsa Pahlén. Hon inledde varje lektion med torrsim på stranden.

PÅ SOMMAREN VAR det stora nöjet att bada. När vi inte var på stranden var vi på hamnen där vattnet då var rent och friskt och så fanns det en trampolin ute vid fyren. Vi var där även när det inte var sol. Med oss hade vi saft och Kalle Anka-tidningar.

VÅR MOR STICKADE våra baddräkter. De fick aldrig chansen att helt torka!



Simskolan övar torrsim.



Alla vi tre systrar deltog i den årliga simtävlingen i hamnen efter att vi lärt oss simma.

Vi simmade från kaj till kaj och var även med i kuddkriget på en såpstång spänd mellan pirarna.

IDAG BOR Inger Brantmark och Gittan Larsson i Nyhamn och Christina Lilja bor i Lerhamn.

I Nyhamnsbladet 2013:01 finns en artikel om systrarnas bror Paul (1938-2015) som där berättar om sina spektakulära upplevelser som redare i Sydostasien.

Fayme Alm



Inger och Christina badar på den delen av stranden där bryggan nu ligger. I bakgrunden Pensionat Strandhem, då målat i Falu Rödfärg.



Saftkalasen i tant Paulinas trädgård på Brovägen 26 var populära. Huset ligger kvar, men är ombyggt. Från vänster: Anita, Britt, Gittan, Christina och Inger, alla nyhamnare, samt Lena, badgäst.

Truls högar - en magisk plats i Kullabygden



Foto: Anders Avén

En av de mer besöksvärda platserna i Kullabygden är Truls högar, eller Klockarens hässle som det även kallats. Det är en magisk plats som använts för begravingar i forna tider och som än idag sätter fantasin i rörelse.

TRULS LID LIGGER mellan Krapperups kyrkoväg och Bränneslyckevägen vid infarten till Brunnby, om man kommer från Krapperup eller från Möllehället. Redan den fina skylten vid infarten, "Välkommen till Brunnby", varslar om dessa högar.

PLATSEN HAR FLERA namn. I Klara Wijkanders *Ortnamn på Kullaberg* kan man läsa följande: **Truls lid**. *Trolls hög (1726), Trulsa hög (1831), Trulls hög (1850), Truls li', Träls li', (1900 trad.) Träls hög (1910)*.

Platsen kallas ibland *Klockarens hassle* eller *Klockarens hässle*. Tidigare ägdes marken av kyrkan och kullen var då full av hassel. Att få plocka nötterna från träden ingick i klockarens lön.

PÅ TRULS LID finns fyra bronsåldershögar (fornhögar) varav ett par blivit utgrävda. 1910 gjordes en förteckning

över fasta fornlämningar i Brunnby och där nämns "en starkt utgrävd hög, Träls hög, samt en vacker hög söder om vägen (Almgren). I Helsingborgs musei anteckningar redovisas fyra högar. Två omnämns med namn, Truls hög, norr om vägen (Krapperups kyrkoväg). I högen skall enligt uppgift hittats "beslag med guld på". Lille (Truls) hög skall ha funnit söder om vägen."

LÄNSSTYRELSEN SKRIVER PÅ en skylt i östra delen av området, att högarna är anlagda under den äldre bronsåldern, men vissa högar har sitt ursprung till och med i den yngre stenålderns slutfas, d.v.s. för c:a 4 000 år sedan.

Så långt vad som skrivits om dessa fornlämningar.

VAD UPPLEVER MAN då som besökare på platsen? Själv har jag återkommande varit där vid våra vandringar med Tisdagsklubben (i Arild). Området är inbjudande att slå sig ner på, plocka upp sin medhavda matsäck och beundra utsikten över slättlandskapet. Vid god sikt kan man se Öresundskusten och Själland i väster och sydväst. Åt sydost blir det slättlandskapet och vindkraftsparkerna som bryter horisontlinjen med Söderåsen långt borta i fjärran.

PLATSEN ÄR VÄL skött med sittbänkar till besökarnas bekvämlighet. Tidigare var Brunnby byalag skötselansvarig, men sedan något år har Höganäs kommun tagit över ansvaret att slå gräs och göra stigar framkomliga. Området omkring Lille Truls hög och söder därom har tidigare varit bevuxet med lövträd och buskar, mest hassel. Idag är området väl röjt och mest bevuxet av storvuxna ekar.

FRÅN KRAPPERUPS BORG går Krapperups kyrkoväg spikrakt genom landskapet och gör en krök strax nedanför fornlämningsområdet, innan den mynnar ut i Bränneslyckevägen. Denna väg anlades tidigt för godsets bekvämlighet att snabbt kunna ta sig till kyrkan i Brunnby. Den finns med på kartor redan från tidigt 1700-tal. Idag trampar cyklister förbi på Kattegattsleden – cykelleden från Helsingborg hela vägen upp till Göteborg. Ett väl valt och vackert avsnitt, även om biltrafiken här har ökat väsentligt på senare år.

SÅ SLÅ DIG ner på denna sägenomspunna plats och njut av att känna historiens vingslag bland de gamla knotiga ekarna, och ta in den vackra utsikten.

Clas Hellstrand



I Riksantikvarieämbetets "Fornsök" kan man bl a läsa följande:

Hög. Beskrivning av lämning:

1) Hög, 25 m diam och 2.5-3 m h. Avplanad topp, i vars V del är en grop, 5 m diam och 1 m dj. Ställvis ojämn yta p g a skador. Flera stubbar. Kallas även Trollshög eller Trälahög.

Karta och info på <https://app.raa.se/open/fornsok/>



- PLISSÉGARDINER
- MARKISER
- PERSIENNER
- RULLGARDINER
- LAMELLGARDINER






BESÖK VÅR NYA
BUTIK PÅ
VERKSTADSGATAN 11

Tel 042 - 22 22 44 www.plisseexperten.se

BENGTSSONs OPTIK

Optikern nära dig

I samarbete med ögonläkare och med toppmodern utrustning, erbjuder vi dig det du behöver

-  Synundersökning
-  Ögonhälsoundersökning
-  Speciallinser
-  Kontaktlinser
-  Körkortstest

Egen verkstad med sliperi!

Vi jobbar med härliga varumärken, har ett brett sortiment av bågar och kunnig personal för ditt bästa!

Välkommen till oss! BENGTSSONs OPTIK

042-33 10 76
www.bengtssonsoptik.se
Köpmansgatan 11 Höganäs

LINDES BILVERKSTAD AB

Bil & AC Reparationer av alla märken

Kullagatan 106
263 39 Höganäs

Tel: 042-330 850



Exteriört & Interiört
Inspiration, idéer, skisser till ditt projekt
Ritningar, bygglov



www.ljungbergs-id.se
Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
0707-25 30 90, lars@ljungbergs-id.se

Här och nu kan jag vara trygg, säger Elena

I Nyhamn blandas infödda bybor med nyhamnsbor som valt att flytta hit av olika anledningar. Kanske för att här är lugnt, tryggt och väldigt vackert. Elena Santos hade nog hellre bott kvar i Kiev och fortsatt sitt intressanta arbete på specialistsjukhuset. Men kriget ändrade allt och sedan ett år är Nyhamn hennes nya hem.

ELENA FÖRSTOD först inte varför arbetskamraten stoppade choklad i hennes jackficka och la små lappar med roliga meddelanden i hennes sko. Hon hade precis börjat sitt säsongsarbete på plantskolan utanför Jonstorp och hade fullt upp med att aklimatisera sig i Sverige, att förstå språket och att orka med arbetet.

EFTER RYSSLANDS INVASION av Ukraina den 24 februari förra året tjöt flyglarmet dag som natt. Tillsammans med sin son, mamma, moster och kusin bodde Elena växelvis i Kiev och i en stuga ute på landet. Stugan var inte vinterbonad men tillvaron där kändes tryggare.

ELENA ÄR UTBILDAD laborant, specialiserad på barnmat, och hade arbetat två år vid institutet för kardiovaskulär kirurgi i Kiev, ett specialistsjukhus som idag mest vårdar krigsskadade. – Jag hade en samordnande funktion med ansvar för läkemedel, vacciner, bloddepåer och dokument som rörde den tekniska utrustningen. Jag koordinerade också kontakten mellan läkare och patient.

MEN DET BLEV svårt för henne att sköta sitt jobb. Alla stora vägar ut från Kiev var avstängda med stora tanks och kollektivtrafiken fungerade nästan inte alls.

MED HJÄLP AV Röda Korset lämnade hon tillsammans med andra flyktingar Kiev. I Polen fick de välja vilket land resan skulle fortsätta till.

– Jag har alltid velat veta hur människor lever i de skandinaviska länderna, så jag valde Sverige.

I ELENAS HUS i Kiev bor nu hennes mamma och hennes moster, som båda känner sig för gamla och krassliga för att lämna hemlandet. Kvar i Ukraina är också hennes 22-årige son som inte kunde följa med Elena. Män mellan 18 och 60 år får inte lämna landet utan måste vara tillgängliga för krigsmakten.

– **JAG ÄR MYCKET** orolig för min son. Vill absolut inte att han ska delta i kriget. Varje dag attackeras olika städer, och vi vet inte vilken stad det blir imorgon.



Dessa två väskor var allt Elena hade med sig när hon kom till Sverige.



För Elena Santos har vägen till en trygg tillvaro i Nyhamn varit lång och kämpig.

Med hjälp av Röda korset lämnade hon sin hemstad Kiev. I Sverige blev hon först placerad i Örebro.

Säsongsarbete på plantskola förde henne till Skåne, och kärleken.

Foto: Fayme Alm

ELENA HAR INGA planer på att återvända till Ukraina. För den påhittiga uppvaktningen från arbetskamraten på plantskolan fortsatte och så småningom började de träffas om kvällarna. Ibland somnade Elena mitt i ett samtal, trött efter dagens arbete, och ointresserad av att inleda en kärleksrelation.

EN SÖNDAGSUTFLYKT PÅ tu man hand till Torekov ändrade på det. Efter några månader lämnade Elena den stora jaktstugan i Rögle, där hon bott tillsammans med åtta andra säsongsarbetare, för att bli sambo med arbetskamraten i hans villa utanför Helsingborg. Ett val hon noga övervägde.

– **DU MÅSTE ALLTID** tänka noga efter innan du bestämmer dig för något som är viktigt och har betydelse för dig och ditt liv. Först och främst måste du svara på dina egna frågor och känna efter vad du verkligen vill.

I DET HÄR fallet slog Elenas beslut väl ut och i januari i år blev det vigsel i stadshuset i Höganäs. En månad tidigare hade paret flyttat till Nyhamn. Här trivs de och är ofta ute och vandrar i naturen.

– **VAD JAG SAKNAR** här i Sverige är min son och min mamma. Och den ukrainska gästfriheten. Man hjälper varandra och bjuder hem gäster även om man bor trångt.

JA, ELENA TRIVS i Sverige och tränar mycket på svenska språket. Fem dagar i veckan studerar hon svenska för invandrare, SFI. På kvällarna städar hon på en tandläkarklinik och på en djurklinik.

LIKSOM MÅNGA ANDRA ukrainska flyktingar i Sverige väntar Elena på ett svenskt personnummer. Med endast ett samordningsnummer kan hon inte få något bank-id, och har heller inte fullständig tillgång till hälso- och sjukvård utan endast akut sådan. Dessutom är hon utestängd från att studera vidare efter SFI.

– **JAG VILL STANNA** här. Fortsätta arbeta och gärna också studera så att jag kanske kan jobba inom vården eller inom något annat område där jag får utvecklas och kan bidra. Det är min framtidsdröm, men här och nu är jag trygg.

Fayme Alm

VI SÄTTER VÄRDE PÅ DIN BOSTAD!

Har du hittat hem någon annanstans och behöver sälja din nuvarande bodröm? Eller är du kanske bara lite nyfiken på vad din bostad är värd just nu? Oavsett vad anledningen är till att du vill veta värdet på ditt hem, så är det just detta vi är experter på. Vi hjälper dig med en kostnadsfri värdering och ser över vilka steg du behöver ta för att komma igång med en lyckosam bostadsförsäljning i Nyhamnsläge.





En riktig bokhandel, riktigt nära.

Böcker är sköna fysiska föremål som man gärna är nära och helst måste ta i. Innan man bestämmer sig, alltså. Hos oss hittar du tusentals titlar i vad vi tillsammans med det du behöver till kontoret, kallar fullsortiment. Författarmöten och andra evenemang är också inslag som ligger oss nära. Och så kaffe förstås – riktigt kaffe. Välkommen. Riktigt varmt välkommen!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Mån–fre 10–18 och lör 10–15. HÖGANÄS *Bokhandel* & CAPPUCINO

Maritas blomsterglädje

Storgatan 78, Höganäs
042-34 11 12
Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–15
Söndag 10–13

Välkomna till oss!
Marita med personal

★ Kvalitet, stort utbud och den bästa servicen hos oss.



★ Vi hjälper er med blommor till alla tillfällen – vardag, fest, bröllop och begravning.

★ När julen närmar sig pyntar vi upp butiken med massor av julfint.

★ Julklappstips hittar ni hos oss.

★ Vår stora butik är välfylld med julens alla blommor – julstjärnor, amaryllis, hyacinter, julrosor, julgrupper, dörrkransar, mossor och grane.

★ Vi är stolta återförsäljare av ERNST. Vi säljer även Haupt Lakrits sortiment.

★ Vi förmedlar blommor över hela världen. Ring oss eller kom in i butiken så bistår vi er.

★ Vi kör blomsterbud i hela Kullabygden.



Decemberbarn

Nyhamnsbon Henrik Ranby har i höst kommit ut med en ny bok. Den här gången berättar han om sin familjs 1900-tal och om sin barndom i Helsingborg på 1970-talet.

Lilla Förlaget

I BOKEN FUNDERAR han över identitet, klass, familj, genus och livets eventuella logik. Det blir en berättelse om borgerlighet, manlighetskonstruktion, konservatism och kristendom, om levnadsförhållanden och skolor.

MEN BERÄTTELSEN handlar också om hur barnets intryck och reflexioner vävs ihop med grundförutsättningarna att vara lillebror, glasögonorm och *Decemberbarn*.

1970-TALETS blandning av gammalt och nytt blir tydlig. Barndomen, dess modellbyggen, pusspartyn, musik och TV-serier gör också boken till en generationsskildring. För oss som föddes på 1960-talet finns här mycket att känna igen, för yngre läsare en värld att upptäcka.

CENTRALA MILJÖER är Helsingborg, Malmö och Kullabygden med utflykter till Norges fjäll och Damaskus moskéer.

Red.

Konstnärskolonin i Arild



Jacob Silvéen,
Artister i Arild,
1880.

I samband med Konstrundan 2024 planerar Föreningen Arildkonstnärernas Vänner att släppa sin kommande bok.

DEN SKILDRAR konstnärskolonin i Arild, som verkade vid förra sekelskiftet runt 1900. Ett drygt tiotal kullabor är involverade som skribenter i boken.

BOKPRESENTATION BLIR det på långfredagen 29 mars och möjlighet till köp kommer att finnas på Mor Cilla i Arild, där det blir Öppet Hus klockan 11-15. Mer information kommer på hemsidan www.arildkolonin.se.

Clas Hellstrand

Mäklarhuset

Vi gör din bostadsdröm till verklighet på vackra Kullahalvön

Vi erbjuder dig tryggheten i vår lokalkännedom. En stor och rikstäckande kundbas och smartare tjänster, som ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad bostadsaffär.

Varmt välkommen!



Bygatan 31, Viken | Köpmansgatan 1a, Höganäs
042-33 08 09 | maklarhuset.se/hoganas

Kitchen House
SPECIALBUTIK FÖR KÖKET
KÖPMANSGATAN 12A • HÖGANÄS • 042 - 34 30 20

Håll dig uppdaterad!
Ladda ner vår app, ta kontroll och få svar på dina energifrågor.



Höganäs Energi

TREA för sig och i grupp



showroom i Salthallarna, Höganäs
webbutik: grundsilverochform.se
instagram: grundsilverochform

GRUND SILVER & FORM
by Kiki Brännström

HÖGANÄS
AKUSTIKPANELER




Kontakt: Henrik Sjöström
HS Akustik Höganäs AB
0768-268 185

För montagehjälp finns
Nyhamn Bygg och Trädgård
Kontakt: Bojan Kos
070-8128 675

www.hoganasakustikpaneler.se

Rapport från Strandgruppen



Badbryggan var i ett bedrövt skick efter stormen Hans, men med gemensam handkraft blev den snabbt återställd.
Foto: Axel Bergenfelt.



När bryggan packas ihop för vinterförvaring då bjuds på sedvanlig fika.
Foto: AndersAvén

Badbryggan och stranden är nog byföreningens mest uppskattade åtagande. Vi vill ha en trevlig och välskött badplats i Nyhamn. I år har vi fått många frågor om varför tången låg kvar på stranden under sensommaren.

REDAN DEN 7 JULI kom första omgången tång in i samband med en kuling. Det låg lika mycket tång i vattnet som uppe på stranden. Vi bedömde det då som meningslöst att röja på stranden då det genast skulle fyllas på igen så länge det var västliga vindar.

EFTER ETT TAG gjorde vi likväl ett försök med den största hjullastare vi har tillgång till. Resultatet blev som väntat och stranden blev sönderkörd. Blöt tång är mycket hal och tung och lastaren med fyrhjulsdraft slirade med alla fyra hjulen då den tog ett fullt lass. Så småningom hade det bildats stinkande pölar i tången och de kunde vi i alla fall få bort.

SEN KOM STORMEN Hans den 9 augusti och vräkte upp ännu mycket mer tång på stranden, denna gång så mycket att vi bedömde att det vore ogörligt att rå på tången maskinellt. Hala tångberg är luriga att köra på, vissa ställen bär och andra bara sjunker ihop. Risken att köra fast eller till och med välta var för stor. Efter några veckor hade det myckna regnandet gjort att vi kunde få ut en traktor längs den nu breda bäckfåran för att fiska upp "pensionärstrappan" som legat på havets botten sen stormen, men att ge sig på tången var fortfarande inte aktuellt.

BYFÖRENINGENS AMBITION ÄR förstås att alla ska kunna bada vid en fin strand, men det är naturens krafter vi har

att göra med. Vi har heller inte tillgång till en kommunal maskinpark utan är beroende av att någon av traktens aktiva lantbrukare ställer upp med sina maskiner. När det som i augusti/september är skördetid kan man inte begära att de släpper vad de har för sina händer och rycker ut för att rensa tång.

ATT RUTTANDE TÅNG stinker är naturens gång och får nog anses vara det pris man tidvis får vara beredd att betala när man bor vid havet. Tången kommer tids nog att försvinna som den gjort i alla tider.

UNDER FLERA ÅR i närtid har vi haft en perfekt, bred och tångfri strand att glädjas åt - och sen kommer ett bakslag, som i år. Vi kunde förstås använda byföreningens resurser genom att försöka rensa i tid och otid men då skulle dessa snabbt ta slut. Vi väljer att använda tillgångarna med förnuft för att ha medel när det verkligen behövs. Fler stormar lär komma, och skador på brygga, flotte eller strandtoa kommer säkert att uppstå igen. Då är det bra att vara rustad.

STORMEN HANS STÄLLDE också till en del materiella skador. Många av bryggans flakar och bänkar flöt in till stranden. Men tre dagar efter stormen ställde ett tjugofemtal personer upp för badbryggan. På mindre än två timmar var allt klart! Då hade vi burit flakar, skottat tång, skruvat fast bänkar och räcke och lappat lite här och där.

BADFLOTTEN SLET SIG från sin förankring och drev iland. Det var främst badstegen som fick stryk när den strandade. Reservdelar beställdes och flottan blev lagad men fick stanna på land.

DEN 1 OKTOBER tog vi in bryggan som klarade sig bra resten av säsongen.

Strandgruppen

VÄLKOMMEN TILL

Jennys Hårvård



BOKA TID PÅ TELEFON

042-34 46 61

ELLER VIA

bokadirekt.se



@jennysharvardnyhamnslage

Jennys Hårvård

Krapperv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE



Liljegatan 1, 163 33 Höganäs
Telefon 073-318 51 98

Vi utför alla sorters elinstallationer inom nybyggnation, renoveringar, ombyggnader, värmepumpar & olika värmesystem.

Vi är även godkända och certifierade för lantbruk, hästgårdar och trädgårdsmästeri.

Vi utför "säker gård" som sänker dina försäkringspremier radikalt.

- Full elbehörighet
- Godkänd för F-skattsedel
- Fri konsultation
- Fri offert
- Rotavdrag
- Goda referenser

#2/23

NYHAMNSBLADET

REDAKTION

Anne Avén, redaktör & layout. Axel Bergenfelt. Fayme Alm, skribent. Paul Adam, annonser.

ANSVARIG UTGIVARE

Axel Bergenfelt

TRYCK

Indieprints i Höganäs – www.indieprints.se

UTGIVNING

Två gånger om året, i juni och till 1:a advent. Delas ut till samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge. Finns också som pdf på www.nyhamnslage.nu

KONTAKTA REDAKTIONEN

Hör gärna av er med synpunkter, idéer, texter & bilder till: Anne Avén, tel 0763-202011 anne.nyhamnslage@gmail.com

ANNONSERING

Annonsansvarig: Paul Adam, tel 0702-542083
E-post: palleadam.52@gmail.com

ANNONSPRISLISTA

Annonsformat	B x H mm	Pris SEK
1/1 sida (baksidan)	179 x 257	2 600:–
1/2 sida	178 x 120	1 200:–
1/4 sida	86 x 120	850:–
1/8 sida	86 x 58	600:–

Tidningens format: A4, B 210 mm x H 297 mm
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF

BYFÖRENINGENS STYRELSE

Axel Bergenfelt – ordförande
Sverker Ingvarson
Bojan Kos
Ulrika Ingvarson
Anne Avén
Paul Adam
Sandra Andersson Sikberg
Ingrid Larsson



Nyhamns Byförening bildades 1965 och har sitt ursprung i Nyhamns Badortsförening som bildades 1948. Vår verksamhet omfattar bl.a:

- Valborgsfirande på fäladen norr om byn
- Strandmiljön med tångrensning vid behov
- Underhåll av badbrygga och flotte
- Skötsel av strandtoa och bänkar
- Midsommarfirande på ängen vid badbryggan
- Nyhamnsbladet två gånger per år
- Byrådsmöten med andra byföreningar och kommunen
- Julgranen, marschaller
- Föra dialog med kommunen i frågor som rör Nyhamn
- Att skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn

SÅ STÖDGER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET

Medlemsavgift för 2024:

- Enskild person **124 kr**
- Hushåll **224 kr**

Bidrag med valfritt belopp till:

- Tångfonden – tångrensning på stranden vid badbryggan
- Bryggfonden – reparation och underhåll av badbryggan
- Övrigt – Nyhamnsbladet, strandtoan etc.

Betala till Nyhamns Byförening på

Bankgiro 5436-8485

Swish nr. 123 174 44 08

Ange ditt namn och ändamål.



KONTAKTA BYFÖRENINGEN

nyhamnsbyf@gmail.com

Ordförande Axel Bergenfelt
axel.bergenfelt@gmail.com
tel 0709-648494

www.nyhamnslage.nu





I VÅR NORRLÄNDSKA HÖRNA

Viltfångad röding
Reninnerfilé
Renskav • 100 % kött
Souvas • lätrökt renskav
Älgstek och älgfärs
Äkta Kalixlöjrom
m.m.



Följ oss på
Facebook
ICA Nära Skeppet

Skeppet • Nyhamnsläge

Öppet alla dagar 08–21 året runt

ICA
nära